

Jean–Lucien HOLLENFELTZ

(1898 – 1944)
C10-L1-T7+8

Jean-Lucien werd op 25 augustus 1898 in Aarlen geboren als zoon van de advocaat Albert HOLLENFELTZ en als kleinzoon van Emile TANDEL (commissaris van de arrondissementen Aarlen en Virton). Na zijn studies geneeskunde en zijn specialisatie in gastro-enterologie vestigde hij zich in zijn geboortestad. In 1924 startte hij een praktijk voor algemene geneeskunde, waarbij hij niet aarzelde om armen gratis te verzorgen. De mensen van Aarlen noemden hem 'de goede dokter'. Hij was ook betrokken bij laboratoriumonderzoek. Als groot geleerde werd hij lid van talrijke culturele, wetenschappelijke en historische genootschappen en liefdadigheidsverenigingen.

In 1940 werd hij hoofdarts van de ziekenhuizen voor gewonden en krijgsgevangenen. Hij was al bekend vanwege zijn provinciale voorzitterschap van het Rode Kruis, een titel die hij gedurende de hele oorlog behield. Uit trots behield hij zijn kaki uniform met militaire kepie, een manier om aan de bezetter te tonen dat België nog steeds bestond. Dat hij voor het Rode Kruis door de hele provincie kon reizen, wakte argwaan bij de Gestapo. Hij werd beschouwd als een schakel tussen de verzetsbewegingen en werd op 25 augustus 1944 vermoord op het plein dat nu zijn naam draagt.



Sources : Google Wikipédia / Arlon et son patrimoine de Jacques CHAMPAGNE / Luxembourg (Entre mémoire et oubli) de Carlo KOCKEROLS / Arlon 1939-45 de Jean-Marie TRIFFAUX / Livre d'or de la Résistance (Commission historique de la Résistance) Editions Leclercq

